



Wekelijks een gezonde maaltijd:

De Sudra: buitenstaanders, 'jaba' of gewone mensen? Kolewa doet een belangrijk gebaar richting de allerarmsten in Denpasar.





**Het maakt
héél veel
verschil
waar je
wiegje
staat.**

**Een complex systeem van sociale hiërarchie
beïnvloedt nog steeds sociale interacties: hoge en
lage kasten binnen het Hindoeïsme op Bali.**

Een beetje hulp is daarom welkom.

De Sudra's zijn de laagste kaste in het Hindoeïsme op Bali. Ze worden vaak gediscrimineerd en hebben minder kansen in het leven. De Sudra's zijn oorspronkelijk afkomstig uit de landbouw. Ze waren verantwoordelijk voor het werk op het land, zoals het ploegen, zaaien en oogsten. Ook deden ze werk in de huishouding, zoals koken, schoonmaken en zorgen voor de kinderen. In de loop der tijd zijn de Sudra's ook andere banen gaan doen, zoals handel, ambacht en dienstverlening. Ondanks dit worden ze nog regelmatig gediscrimineerd, vaak gezien als minder intelligent en minderwaardig aan mensen uit de hogere kasten. Deze achterstelling komt tot uiting op verschillende manieren. Zo worden ze bijvoorbeeld uitgesloten van banen en opleidingen. De discriminatie van de Sudra's heeft een negatieve impact op hun leven. Ze leven voor een deel aan de onderkant van de maatschappij.



In 2023 doneerden we éénmalig een lunchbox op locatie hetgeen zeer gewaardeerd werd!





Het werk van vuilnisophaler en -verwerker is één van de laagstbetaalde banen op Bali. De lonen zijn zo laag (€2,75 per gewerkte dag) dat de werknemers nauwelijks rond kunnen komen. Bovendien zijn de werkomstandigheden slecht. De vuilnisophalers werken in de hitte en de stank en ze worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Of ze werken 's-avonds in het half donker omdat hun arbeid overdag "het straatbeeld ontsiert".

Eén van de redenen voor zo'n laag loon is dat het werk als vuilnisophaler en -verwerker als vies en onwaardig wordt gezien. Het is een taak die meestal wordt gedaan door mensen die geen andere kansen hebben.

Andere inwoners van de drukke stad Denpasar lopen dagelijks langs de weg als straatverkoper, parkeerhulpje bij een winkel of straatveger. Ze leven van een minimale marge op hun verkochte artikelen als speelgoed, kroepoek, poetsdoeken etc. Bij veel winkels staat een parkeerhulp op basis van fooi. Het is aan de klanten of ze wel of niets geven en bepalen dus daarmee het inkomen van de man of vrouw.



Wat kunnen wij voor deze mensen doen tijdens hun werk?

Wekelijks een klein gebaar: een gezonde maaltijd!



Na een drukke dag waarop in totaal circa 100 maaltijden worden bereid wordt de keuken keurig schoon afgesloten door onze chef Heldi en conciërge Klement.

Overdag helpen de moeders van de patiënten onze keukenbrigade met het schoonmaken van groente en het vullen van de verdeelborden voor onze tijdelijk bewoners in de dependance en het ernaast gelegen opvanghuis Rumah Bicara.

De centrale keuken ligt naast de KOLEWA dependance in Jalan Pulau Sebatik, in het hart van de stad Denpasar, nabij een aantal vuilstort locaties en een drukke winkelstraat met veel straat verkopers en parkeerwachten.

Het plan van aanpak:



Eind januari 2024 werd de laatste hand gelegd aan de centrale keuken bij Yayasan Kolewa, de Indonesische counterpart van stichting Kolewa. Met de realisatie hiervan openen we met liefde onze deuren voor de groep harde werkers die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor sommigen een druppel op de gloeiende plaat, voor ons echter een belangrijke reden om de gaspitten extra aan te steken en mensen buiten de muren van het opvanghuis te laten meegenieten van onze enorme "stap vooruit" in 2023 op de nieuwe locatie!

Een wekelijkse gratis maaltijd heeft een positieve impact voor deze groep mensen in de binnenstad van Denpasar. Het neemt een last van hun schouders en stelt hen in staat om die dag het verdiende geld aan iets anders te besteden.

Daarnaast kan een wekelijkse gratis maaltijd hen een gevoel van gemeenschap en verbondenheid geven. De maaltijd is daarnaast een symbool van hoop en solidariteit. Het laat ze zien dat er mensen zijn die om hen geven en die willen helpen om hun situatie te verbeteren.

- 1) We hebben inmiddels contact met het bestuur van de Banjar (deelgemeente). Zij brengen in kaart welke mensen met een "bukti orang miskin" (armoede-verklaring) in aanmerking komen voor onze gratis maaltijd. We starten met het opnemen van de honderd meest urgente situaties in ons programma.
- 2) Via de buitenkant van het gebouw bereikbaar, hebben we een afhaalpunt gecreëerd. De planning is wekelijks op twee dagen 50 mensen te verwelkomen.
- 3) Iedere ontvanger krijgt een lidmaatschapskaart voorzien van foto, naam, geboortedatum en lidnummer dat getoond moet worden bij het afhalen van de maaltijd. Op de afhaallijst wordt dan het lidnummer genoteerd bij ontvangst.
- 4) De maaltijden (4000 in 2024), worden bereid door onze keukenbrigade en bestaan uit rijst, groente, vlees of vis, tempeh of tahoe en een ei. Keurig verpakt in de gebruikelijke "nasi bungkus" wikkels, voorzien van het Kolewa logo en een slogan waarmee we ze een prettige maaltijd wensen.
- 5) Op zon- & feestdagen, de rode data op de kalender, zorgen we voor iets extra's.





Begroting:

- Realiseren 100 pasjes: € 165,00
 - Aanschaf en drukwerk inpakpapiertjes: € 250,00
 - Produceren 100 maaltijden per week
 - vanaf 02-04-2024: € 5.000,00
- Totale kosten 2024 van week 14 t/m 52:

€ 5.415,00



Het is onze grote wens dit nieuwe project, naast alle hulpverlening aan kinderen met een aangeboren afwijking, brandwonden of een hoorstoornis, zo spoedig mogelijk op te starten en daar hebben we uw hulp voor nodig!

Bij het schrijven van het projectplan 2024 hebben we dit voornemen aangekondigd en hiermee presenteren we de uitwerking.

HELPT U MEE door dit project financieel te ondersteunen met een donatie? Het team op Bali staat in de startblokken en het bestuur in Nederland zal er alles aan doen om ook dit project tot een succes te maken. We lichten het desgewenst graag mondeling toe: online, telefonisch of tijdens een presentatie.



Stichting Kolewa: meer informatie via www.kolewa.com of mail naar secretaris@kolewa.com (Clara Waardenburg +31639198387)

kolewaceo@gmail.com (Syta Plantinga)

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28114958. De stichting door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bank: ABN-AMRO: NL79ABNA0980910668